

## Αιρέσεις και ετεροδιδασκαλίες. Ανάγκη για Επαγρύπνηση, Κατήχηση και Μετάνοια

Εν Πάφω τη 29η Μαρτίου 2024

### Η θρησκευτική επιπολαιότητα των σύγχρονων χριστιανών

Είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δεκτικός στις κάθε λογής αιρετικές διδασκαλίες, ιδέες, ιδεολογίες, πεποιθήσεις και πρακτικές που υπόσχονται κάποια ανακούφιση από το ψυχικό κενό και την βουβή υπαρξιακή αγωνία. Η εναγώνια αναζήτηση της ευδαιμονίας, η άγνοια των αληθειών της Πίστης μας και μία ασύγγνωστη επιπολαιότητα έχουν οδηγήσει πολλούς ορθοδόξους χριστιανούς είτε να πέσουν στα δίχτυα αιρέσεων είτε εν αγνοία τους να ενστερνίζονται ιδέες ή να μετέρχονται πρακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, με δυσμενείς έως ολέθριες συνέπειες για την πνευματική και ψυχοσωματική τους υγεία.

### Η υγεία της Εκκλησίας και η ασθένεια της θρησκείας και των υποκατάστατων αυτής

Ο αείμνηστος Καθηγητής της Πατρολογίας και Δογματικής π.Ιωάννης Ρωμανίδης, με σύγχρονη γλώσσα αλλά ακολουθώντας τους Μεγάλους Αγίους Πατέρες, διδάσκει πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια καλά οργανωμένη νευροψυχιατρική κλινική που θεραπεύει την ασθένεια της θρησκείας αλλά και την ασθένεια της ανθρωπότητας να αναζητά εναγωνίως την ευδαιμονία. Σκοπός δε των δογμάτων της Εκκλησίας είναι α) η διαφύλαξη των πιστών εντός της θεραπευτικής αγωγής της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδιάς και του δοξασμού/θεώσεως και β) η προστασία των πιστών από κομπογιαννίτες μη ορθοδόξους και τυπικά ορθοδόξους γιατρούς.

Η Εκκλησία μας στην δισχιλιετή επί γης ζωή της αντιμετώπισε πλήθος αιρέσεων που προσπάθησαν να ματαιώσουν το σωτηριώδες έργο της. Ο αγώνας αυτός μεταξύ αληθείας και ψεύδους, Ορθοδοξίας και αιρέσεων, πραγματικών ιατρών της ανθρώπινης υπόστασης και κομπογιαννιτών μαινεται αμείωτος μέχρι τις μέρες μας. Το διακύβευμα αυτού του αγώνα είναι η ψυχοσωματική υγεία και ευτυχία, η δική μας, των οικείων μας και όλης της κοινωνίας.

## Η κατάσταση στη Μητρόπολή μας

Η Μητροπολιτική μας Περιφέρεια δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τα ζιζάνια να συναυξάνονται μαζί με τον καλό σπόρο μέχρι τη στιγμή του θερισμού (Ματ. 13, 24-30). Ο λαός της Πάφου χαρακτηρίζεται διαχρονικά για την Πίστη του και την Αγάπη του στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, στην Θεοτόκο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επικρατούν αντιχριστιανικές συνήθειες δίκην εθίμου και από συγκεκριμένα πρόσωπα και αιρετικές ομάδες προωθούνται και διαδίδονται σαφώς αιρετικές διδασκαλίες.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι τα εξής:

α. Πολλοί από τους χριστιανούς μας που με κόπο και υπομονή στάθηκαν στην ουρά για να προσκυνήσουν την Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, συμμετείχαν και στις καρναβαλικές εκδηλώσεις! Τα καρναβάλια αποτελούν ειδωλολατρικό έθιμο συνδεδεμένο με την ακολασία και την έκλυση των ηθών. Η Εκκλησία με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων και με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων καταδικάζει απερίφραστα τη συμμετοχή των χριστιανών σε αυτές τις εκδηλώσεις.

β. Παρατηρείται εξάπλωση της γιόγκα, των ενεργειακών θεραπειών, του διαλογισμού, της χορτοφαγίας ως τρόπου «εξαγνισμού» αλλά και περιπτώσεις ενασχόλησης με την μαγεία, η οποία προέρχεται από τον διαβόητο μάγο Αττεσλή που έζησε και έδρασε στην Κύπρο τον περασμένο αιώνα.

γ. Κυρίες που εκκλησιάζονται συχνά, "διαβάζουν το φλιτζάνι" ή συζητάνε για τα ζώδια, το ωροσκόπιο και άλλα παρόμοια. Όλα αυτά αποτελούν ανορθολογικές προσπάθειες να γνωρίσει ο άνθρωπος το μέλλον και βρίσκονται στο χώρο της μαντείας. Η μαντεία ανήκει σαφώς στο χώρο της δαιμονολατρίας και η ενασχόληση με αυτές τις δήθεν "τέχνες" είναι βαριά αμαρτία.

δ. Επαγγελματίες στο χώρο της Ψυχικής Υγείας προωθούν την woke ατζέντα ανατρέποντας την περί ομοφυλοφιλίας διδασκαλία της Εκκλησίας. Όμως, η εκ Θεού δημιουργία του ανθρώπου ως άρσεν και θήλυ, ο γάμος ως ευλογημένη συνάφεια των δύο φύλων, η αποδοκιμασία κάθε άλλης σεξουαλικής πράξης εκτός του ευλογημένου γάμου και η καταδίκη της ομοφυλοφιλίας ως τον κολοφώνα των παθών, αποτελούν Δόγματα και θεμέλια της χριστιανικής Πίστης. Κάθε άλλο ιδεολόγημα αποτελεί έτερο ευαγγέλιο και ανατροπή του χριστιανισμού.

ε. Επιφανή και δραστήρια μέλη της κοινωνίας μας, βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, εντάσσονται σε μασονικές στοές ή λέσχες που αποτελούν τον προθάλαμο της μασονίας, μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αντιχριστιανικές οργανώσεις κοκ.

### **Επαγρύπνηση, Κατήχηση, Μετάνοια**

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά για τους πνευματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο σημερινός ορθόδοξος χριστιανός. Είναι διαπιστωμένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πιστοί που παρασύρθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις το έκαναν από παχυλή άγνοια της Αγίας Γραφής και των κανόνων της Εκκλησίας μας, που καθορίζουν τα όρια της ευσέβειας και του εν γένει χριστιανικού βίου. Γι' αυτό συνιστούμε εις εαυτούς και εις πάντας να αγρυπνούμε και να μην είμαστε ευκολόπιστοι, αλλά να ακολουθούμε τη συμβουλή του Ευαγγελιστή Ιωάννη: “*Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἔστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.*” (Ιω. α'. 4-1)

Η πλέον αποτελεσματική άμυνα κατά των αιρέσεων και των αιρετικών ιδεών της σύγχρονης εποχής είναι η **κατήχηση** του πιστού λαού στις αλήθειες της Πίστεως. Η κατήχηση άλλωστε δεν αφορά μόνο τις παιδικές ηλικίες αλλά είναι μία δια βίου υποχρέωση όλων των Χριστιανών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο π.Αθανάσιος Μυτιληναίος, αν οι Άγιοι Απόστολοι δεν έπαψαν να είναι μέχρι το τέλος της ζωής τους Μαθητές του Κυρίου, τό ίδιο οφείλουμε πολύ περισσότερο και εμείς να έχουμε πνεύμα μαθητείας στις αλήθειες του Ευαγγελίου.

Τέλος, στους εν Χριστώ αδελφούς μας που τυχόν συμμετείχαν σε αντιχριστιανικές πράξεις, συνήθειες, δράσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην προώθηση τέτοιων ιδεών, ευχόμαστε ολόψυχα να έλθουν εις εαυτόν, να καταλάβουν το λάθος τους και να **μετανοήσουν**. Ουδείς αναμάρτητος. Ο γλυκός, ο πράος και ταπεινός τη καρδία, ο άπειρος εν ελέει και οικτιρμοίς Ιησούς Χριστός αναμένει την επιστροφή όλων μας. Ας αδράξουμε τις ευκαιρίες που δίνει η κατανυκτική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ας σπεύσουμε εν μετάνοία στο μυστήριο της εξομολόγησης για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και την λύτρωση από τις ψυχόλεθρες πλάνες του διαβόλου.

Με εν Χριστώ αγάπη  
Εκ του Γραφείου κατά των αιρέσεων