

## **ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΝΟΜΙΚΟΥ)**

**Απόστολος: Β' Κορ. δ', 6-15**

**Ευαγγέλιον: Ματθ. κβ', 35-46**

**4 Φεβρουαρίου 2024**

### **ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

**του Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού για τη διεξαγωγή εράνου προς ενίσχυση των προγραμμάτων του ΚΕΝΘΕΑ και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τα παιδιά.**

Η μεγαλύτερη εντολή του Θεού που στηρίζεται ολόκληρη η Αγία Γραφή και οι άγιοι μας είναι η εντολή της Αγάπης προς τον Θεό, αλλά και τον συνάνθρωπό μας. Η πρώτη είναι να αγαπήσεις τον μόνο Αληθινό Θεό, ο οποίος είναι Τριαδικός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη αυτή θα πρέπει να είναι ολοκληρωτική και αποκλειστική με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας, της ψυχής μας και της διάνοιάς μας. Πρώτιστο μέλημά μας, αλλά και όλο μας το είναι, είναι να αγαπάμε ολοκληρωτικά τον μόνο Αληθινό και Τριαδικό Θεό, σε σημείο να γίνει για μας ως εξάρτηση να αγωνιζόμαστε πως να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του.

Η δεύτερη εντολή, που είναι όμοια της πρώτης, είναι η αγάπη προς τον πλησίον και να φροντίζουμε για τον καθένα όπως φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Όταν τα εφαρμόσει ο άνθρωπος αυτά με την χάρη του Θεού και μέσω της μυστηριακής ζωής με την συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, που βοηθάνε προς αυτό, τότε μπορεί να επιτύχει την κάθαρση, τον αγιασμό, την θέωση και να κατορθώσει να εισέλθει στην Αιώνια Ζωή.

Αυτή η αγάπη και η εξάρτηση προς τον αληθινό Θεό θα πρέπει συνάμα να μας απομακρύνει από κάθε άλλη υλική ή άυλη εξάρτηση του κόσμου τούτου. Οποιοσδήποτε εξαρτήσεις του κόσμου τούτου μας απομακρύνουν από τον Θεό και την αιώνια ζωή. Ταυτόχρονα όταν καταφέρουμε να είμαστε κοντά στο Θεό θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τον πλησίον μας να προσέλθει προς Αυτόν. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τον καθένα γύρω μας να ελευθερωθεί από κάθε εξάρτηση και να έχει μόνο έγνοια τον αληθινό Θεό και την αιώνια ζωή που χαρίζει ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

Με την ευκαιρία αυτή του σημερινού Ευαγγελίου που ακούσαμε που αναφέρεται για την αγάπη προς τον Θεό αλλά και τον πλησίον, ζητάμε την βοήθεια του κάθε ενός και της κάθε μιας από εσάς να ενισχύσουμε τα προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ δηλαδή του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα παιδιά.

Η μελέτη του προβλήματος της ουσιοεξάρτησης και της εξάρτησης σε συμπεριφορές, η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση των εξαρτημένων ατόμων είναι ο κύριος σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΕΝΘΕΑ, το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1994.

Την περίοδο αυτή με βάση τις διάφορες στατιστικές αναλύσεις που κατέχουμε υπολογίζουμε ότι περί τις 30.000 άτομα είναι εξαρτημένα από παράνομες ουσίες, ενώ περί τις 20.000 άτομα είναι εξαρτημένα από το

αλκοόλ. Αν προσθέσει κάποιος τα άτομα που είναι εξαρτημένα στον τζόγο, στο διαδίκτυο καθώς και άλλες νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες τότε ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων είναι αντίστοιχος με τους κατοίκους ενός μεγάλου Δήμου. Οι εξαρτήσεις στις μέρες μας αγγίζουν κάθε σπίτι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και δεν πρέπει να αγνοούμε το πρόβλημα αυτό θεωρώντας ότι δε μας αφορά.

Το ΚΕΝΘΕΑ προσφέρει ενημέρωση και αντικειμενική πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις είτε εκπαιδεύοντας άλλους επαγγελματίες όπως οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι ψυχολόγοι, είτε κάνοντας παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, αλλά και στους χώρους όπου λαμβάνονται αποφάσεις για το ζήτημα των εξαρτήσεων, όπως οι διάφορες επιτροπές της Βουλής. Ταυτόχρονα φροντίζει να υποστηρίξει τα παιδιά των εξαρτημένων γονέων, ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχικές δυσκολίες, φυλακισμένων και μεταναστών. Προσπαθούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να έχουν ψυχολογική στήριξη, και να συμμετέχουν σε υγιείς ενασχολήσεις, αθλητικές και καλλιτεχνικές.

Σε κάθε πόλη λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης. Συγκεκριμένα στην Πάφο, λειτουργεί το πρόγραμμα της «Τόλμης Πάφου» το οποίο η Μητρόπολη Πάφου στηρίζει με κάθε τρόπο ενώ υπάρχει αγαστή συνεργασία. Το κέντρο αυτό στεγάζεται στα κτήρια που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο. Η Τόλμη είναι το μόνο πρόγραμμα που παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες για απεξάρτηση τόσο σε εξαρτημένα άτομα όσο και στις οικογένειές τους.

Παρόλο που το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς του ΚΕΝΘΕΑ γίνεται στη βάση του εθελοντισμού, εντούτοις χρειάζονται και οικονομικοί πόροι για να μπορέσει να στελεχώνεται με επιστημονικό προσωπικό καθώς και με προγράμματα που παρέχονται, καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα και ανάγκες των παιδιών.

Στα πλαίσια της μεγάλης διδαχής του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα, η οποία αφορά την Αγάπη για τον Πλησίον, σας παρακαλούμε να στηρίξετε όσο ο κάθε ένας και η κάθε μια μπορεί το έργο αυτό, ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες διαθέσιμες και δωρεάν για όποιον τις χρειάζεται όποτε τις χρειάζεται. Εμείς δεσμευόμαστε να αγωνιζόμαστε, ώστε οι εξαρτήσεις να προλαβαίνονται, αλλά και να θεραπεύονται με τα μέσα που η επιστήμη σήμερα θεωρεί τα καλύτερα. Η Εκκλησία θα παρέχει κάθε πνευματική, ηθική και άλλη στήριξη με το να βρίσκεται δίπλα στα προγράμματα αυτά αλλά και κοντά στους ανθρώπους αυτούς και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά για να μπορέσουν με την χάρη του Θεού να ξεπεράσουν κάθε είδους εξάρτηση. Ο Χριστός, η Παναγία και οι άγιοι μας θα πρέπει σε όλους μας να είναι οδηγός και στήριγμα σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

**Μετ' ευχών διαπύρων  
† Ο Πάφου Τυχικός**

**Σημείωση:** Το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τον έρανο, να παραδοθεί, μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2024, έναντι αποδείξεως, στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, ή στην Επισκοπή Αρσινόης, απ' όπου θα σταλεί στον προορισμό του.