



ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΑΘΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ



Ενθύμιον εορταστικών εκδηλώσεων εις μνήμη της Αγίας Αγάθης
"Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
04-08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Σύντομος βίος της Αγίας Αγάθης

Η Αγία Παρθενομάρτυς Αγάθη καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας. Γεννήθηκε το 236μ.Χ. από ειδωλολάτρες γονείς τους οποίους έχασε σε μικρή ηλικία. Αυτή όμως ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό γι' αυτό και υπέστη πολλά μαρτύρια από τον έπαρχο της Κατάνης Κιντινιανό.¹ Ένα από τα βασανιστήρια της ήταν η αποκοπή των μαστών της. Μετά από αυτό το μαρτύριο την ρίξανε στην φυλακή. Εκεί θεραπεύτηκε θαυματουργικά από τον Απόστολο Πέτρο ο οποίος την επισκέφτηκε στη φυλακή μαζί με τον φύλακα άγγελό της. Την επόμενη μέρα ο Κιντινιανός αφού την είδε θεραπευμένη προσπάθησε να την θανατώσει δια πυρός αλλά ο μεγάλος σεισμός που έγινε εκείνη τη στιγμή αναγκάζει τον έπαρχο να την ξαναρίξει στην φυλακή. Μέσα στο δεσμωτήριο η Αγία αφού προσευχήθηκε στον Κύριο και τον ευχαρίστησε παρέδωσε την Άγια ψυχή της το έτος 251μ.Χ. Κατά την ώρα της κηδείας ο ευσεβής λαός της Κατάνης πήρε το τίμιο λείψανό της να το ενταφιάσει. Τότε παρουσιάστηκε ένας λευκοντυμένος νεαρός άγνωστος, ο οποίος έγραψε πάνω στη μαρμάρινη πλάκα τα εξής: "Νούς όσιος, αυτοπροαίρετος τιμή εκ Θεού, και πατρίδος λύτρωσις". Όλοι οι παριστάμενοι θεώρησαν τον νεαρό άγνωστο ότι ήταν ο φύλακας άγγελος της Αγίας Αγάθης.

Το πρώτο μεγάλο θάύμα που επετέλεσε η Αγία Αγάθη ήταν ένα χρόνο μετά το μαρτύριο της. Με την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας η λάβα κατευθυνόταν προς την πόλη της Κατάνης. Οι κάτοικοι τότε πήραν την λάρνακα με το Άγιο λείψανο της Αγίας και πορεύθηκαν προς την λάβα. Με την χάρη της Αγίας η λάβα εστράφη προς τα οπίσω και κλείστηκε πάλι στο ηφαίστειο.

Η μνήμη της Αγίας εορτάζεται στις 5 Φεβρουαρίου.

Θεωρείται προστάτιδα από τις ασθένειες του μαστού αφού και αυτή υπέμεινε με τόση γενναιότητα την εκκοπή των δικών της νεανικών μαστών.

Στην Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης ευλόγησε η χάρις του Θεού δια πρεσβειών της Αγίας Αγάθης να έχουμε τμήμα από το χέρι της ως ευλογία. Τιμώντας την ιερά μνήμη της αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το ένα παρεκκλήσιο της Μονής μας εις την Χάριν Της.



Ιερό Λείψανο από το χέρι της Αγίας Αγάθης το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης.

Άπολυτίκιον. Ἡχος γ'. Θείας πίστεως

Ρόδον εύοσμον, τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος, τοῦ Ζωοδότου, ἀναδέδειξαι Ἀγάθη πανεύφημε· τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγὴν γὰρ ποθήσασα, μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας. Μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον, τοὺς πόθῳ μεγαλύνοντας τοὺς ἄθλους σου.

Κοντάκιον. Ἡχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον

Στολιζέσθω σήμερον ἡ Ἑκκλησία, πορφυρίδα ἔνδοξον, καταβαφεῖσαν ἐξ ἀγνῶν, λύθρων Ἀγάθης τῆς Μάρτυρος· χαῖρε, Βοῶσα, Κατάνης τὸ καύχημα.

Μεγαλυνάριον

Εἰς ὄσμὴν τῶν μύρων σου τῶν τερπνῶν, ἔδραμον Σωτήρ μου, ἀνεβόας τῷ Ἰησοῦ, νομίμως ἄθλοῦσα, Ἀγάθη Ἀθληφόρε· διὸ τοῦ σοῦ Νυμφίου, τρυφᾶς τοῖς κάλλεσι.

Η Αγία Παρθενομάρτυς Αγάθη θεωρείται προστάτιδα για τις ασθένειες του γυναικείου μαστού λόγω του μαρτυρίου που υπέστη.



Εισφορές

Ελληνική Τραπεζά

511-01-451589-01

IBAN CY610050 0511 0005 1101 4515 8901

BIC HEBACY2N

Τράπεζα Κύπρου

0676-00-004504-00

IBAN CY15 0020 0676 0000 0000 0045 0400

Σπε Μακράσυκας –Λάρνακας– 049-2184142-2
Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΠΑΦΟΣ

ΤΗΛ. : 26442391, 99457810

E-mail: imsalamiotissis@cytanet.com.cy